

11. ULUSLARARASI BEDIÜZZAMAN SEMPOZYUMU

KUR'ÂN VE SÜNNET

REHBERLİĞİNDE BİR İMAN HİZMETİ

MÜSBET HAREKET

1-3 EKİM 2017 İSTANBUL



www.iikv.org



TURKISH AIRLINES



İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

KİLOMETRE TAŞLARIYLA BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ'NİN HAYATI

1878

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Nurs köyünde dünyaya geldi.



1888

Olağanüstü hafıza ve zekâsıyla, klasik medrese eğitimini üç ay gibi bir sürede tamamladı. 90 kitabı ezberledi.

1894

Van'da pozitif bilimler üzerinde çalıştı. Hocaları tarafından kendisine "zamanın benzersizi" anlamında Bediüzzaman lâkâbı verildi.

1907

Doğu vilâyetlerinde dinî ilimler ile pozitif bilimlerin birlikte okutulacağı bir üniversitenin açılması için Padişaha müracaatta bulunmak üzere İstanbul'a geldi.

1908

Meşrutiyetin ilân edildiği yıl. Hürriyeti savunan konuşmalar yaptı, ülkenin ve İslâm âleminin geleceğiyle ilgili gazetelerde yazılar yayınladı.

1909

31 Mart hadisesi sebebiyle yargılandı ve beraat etti.



1910

Van'a geldi, Doğu aşiretlerini dolaşarak, cehalet, fakirlik ve ihtilafın kaldırılması için konuşmalar yaptı ve bu konuşmaları içeren Münazarat adlı eserini telif etti.

1911

Şam'daki Emeviye Camii'nde, aralarında önemli âlimlerin de bulunduğu büyük bir topluluğun huzurunda, meşhur Hutbe-i Şamiye adlı eserinde yer alan İslâm ümmetine Kur'ân eczahanesinden ümit aşıl原因an hutbeyi irad etti.

1915

Gönüllü talebelerinden bir milis alayı teşkil ederek, Ruslara ve Ermenilere karşı savaştı. Cephede İşârâtü'l-İcâz adlı tefsirini telif etti.

1916

Bitlis savunması sırasında yaralanarak Ruslara esir düştü. 2.5 yıl Sibiry'a da esir kaldı.



1918

Kosturma'daki esir kampından firar ederek Viyana üzerinden İstanbul'a geldi. Darü'l-Hikmeti'l-İslâmiye üyeliğine seçildi.

1919

Padişah ve Şeyhülislâm tarafından hocaların hocası ünvanıyla kendisine Mahreç payesi verildi. Eski Said'den Yeni Said'e geçişini işaretleyen Mesnevî-i Nuriye adlı eserini telif etti.

1920

İstanbul'un işgali üzerine İngilizlere karşı Hutuvât-ı Sitte adlı eseri neşretti; bu eser sebebiyle İngilizler tarafından gıyabında ölüme mahkûm edildi. Yeşilay Cemiyetinin kurucuları arasında yer aldı.

1922

Millet Meclisine davet edildi, TBMM'de törenle karşılanarak meclis kürsüsünden konuşma yaptı. Namazın ve İslâm şairinin ehemmiyetine dair mebuslara hitaben bir beyanname neşretti.

1923

Van'a döndü. Ereğ Dağında talebeleriyle meşgul olmaya başladı.

“BAŞIMDAKİ SAÇLARIM ADEDİNCE BAŞLARIM BULUNSA, HERGÜN BİRİ KESİLSE, HAKİKAT-İ KUR’ÂNİYEE FEDA OLAN BU BAŞI ZINDIKAYA VE KÜFR-Ü MUTLAKA EĞMEM.”

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSI

1927

Hiçbir ilgisi olmadığı halde Şeyh Said isyanı bahane edilerek 8 sene kalacağı Barla'ya sürüldü. Burada Risale-i Nur'u telif etmeye başladı.

1934

Barla'dan Isparta'ya getirildi. Risalelerin telifine burada da devam etti.

1935

120 talebesiyle birlikte tutuklanarak Eskişehir'e sevk edildi. İslâmî tesettürü savunan Tesettür Risalesi sebebiyle 11 ay hapse mahkûm edildi. Hapishanede kaldığı süre içinde de yine Risalelerin telifine devam etti.



1936

Dönemin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu kararıyla, Kastamonu'da mecburî ikamete tabi tutuldu. Âyet'ül-Kübrâ ve Münâcat gibi önemli eserlerini buradaki sürgün yıllarında telif etti.

1943

Kur'an ayetleri ve bazı hadislerin şerhi üzerine yazdığı eserleri gerekçe gösterilerek, 126 talebesiyle birlikte tutuklanarak Denizli Hapishanesine sevk edildi. Dokuz ay süren yargılamadan sonra beraat etti.

1944

Dönemin CHP hükümetince Emirdağ'da mecburî ikamete tabi tutuldu.

1948

54 talebesiyle birlikte tekrar tutuklanarak Afyon Hapishanesine sevk edildi. Yargılama süresinde 20 ay boyunca hapiste kaldı. Mahkemenin verdiği mahkûmiyet kararı Temyiz tarafından bozuldu.



1949

Afyon Hapsinden tahliye edildikten sonra tekrar Emirdağ'a getirildi.

1951

Tek parti devrinin sona ermesiyle birlikte Emirdağ dışına çıkmaya başladı. Eskişehir ve Isparta'ya giderek bir süre buralarda kaldı.

1952

Gençlik Rehberi ile ilgili olarak açılan dâvânın duruşmasına katılmak üzere İstanbul'a geldi. Beraat etti.

1953

Samsun'da Büyük Cihad gazetesinde gençleri imansızlık ve dalalet cereyanlarından korumak maksadıyla yayınlanan bir mektubu sebebiyle hakkında dâvâ açıldı. Beraat etti.



1956

Afyon Mahkemesi ile Temyiz arasında sekiz yıldır gidip gelen dâvâ beraatle sonuçlandı.

1960

Kur'an'a, Sünnete ve İslâm'a hizmet yolunda takipler, sürgünler ve hapisler hiç peşini bırakmadı. Ağır hasta iken Emirdağ'dan ayrılarak Urfa'ya geldi ve burada Rabbine kavuştu.



RİSALE-İ NUR NEDİR?

RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI, dili ve muhteva-
sıyla olduğu kadar, telif tarzı ve tertibiyle
de diğer İslamî eserlerden farklı bir eserdir. Ek-
seriyetle dağlarda, kırlarda, yahut hapishanele-
rin amansız şartları altında telif edilen bu eser,
telif şartlarından hiç beklenmeyecek bir şekilde,
en ağır, en derin, en muğlâk ilmî meseleleri in-
celemede, en çetin soruları ele almakta, yüzyıl-
lar boyunca tartışma konusu teşkil edegelmiş
problemler için çözümler ortaya koymakta, çağın
tereddütlerine cevap getirmekte, üstelik bütün
bunları, tamamen kendisine has bir üslûp ve me-
tod içerisinde gerçekleştirmektedir.

Risale-i Nur, yaygın bir şekilde, “**çağdaş bir tefsir**” olarak tarif edile gelmiştir. Doğrudan doğ-
ruya **Kur’ân’a** dayanması, ayrıca imana dair bir
kısım âyet-i kerimeleri geniş şekilde açıklaması
sebebiyle, bu tarif bir hakikati aksettirmektedir.
Ancak, gerek tertip itibarıyla, gerekse açıklama
tarzıyla Risale-i Nur alışlagelen tefsirlerden ayrıl-
dığı gibi, Külliyyatın bazı parçaları (On Dokuzuncu
Mektup, Yirmi Dokuzuncu Lem’a, On Dokuzuncu
Söz, umumiyetle lâhikalar ve müdafaalar gibi)
daha başka ilim dalları içinde mütalâa edilebilecek
eserleri teşkil etmektedir. Meselâ, Diyanet İşleri
Başkanlığı tarafından Bediüzzaman’ın 1. Dünya
Savaşı sırasında cephede telif ettiği **Kur’ân Tef-
siri** İşârâtü’l-İ’câz ile Sünihat’ın aynı tasnif içine
girecek eserler olmadığı, ilk bakışta kolayca anla-
şılacaktır.

Kur’ân-ı Kerîm’i referans vermesi, herkesi
doğrudan Kur’ân’a yönlendirmesi; yine neredeyse
her bölümünde Resulullah (s.a.v)’e, O’nun sün-
net-i seniyyesine teşviki dikkate değerdir.

Risale-i Nur Nasıl Bir Tefsirdir?

Risale-i Nur, her asırda milyonlarca insanın
rehberi olan mukaddes kitabımız **Kur’ân’ın** haki-
katlerini subjektif nazariye ve mütâlaalardan uzak
olarak, rasyonel ve objektif bir şekilde izah edip
insaniyetin istifadesine arz eden bir külliyyattır.

Risale-i Nur, Kur’ân âyetlerinin nurlu bir tef-
siridir. Baştan başa îman ve tevhid hakikatlarıyla
müberhendir. En avamdan en havassa kadar her
sınıf halkın anlayışına göre hazırlanmış ve müsbet
ilimlerle mücehhezdir.

Risale-i Nur, asrın ihtiyaçlarına tam cevap ve-
rir. Akli ve kalbi tatmin eder. Vesveseli şübhecileri
ikna eder. Hattâ en inatçı filozofları dahi teslime
mecbur eder.

Risale-i Nur, akla gelen bütün istifhamları
bertaraf eder. Zerrelerden güneşlere kadar iman
mertebelerini açıklar. Vahdâniyet-i İlâhiyeyi ve nü-
büvvetin hakikatini ispat eder.

Risale-i Nur, yer ve göklerin tabakalarından,
melâike ve ruh bahsinden, zamanın hakikatinden,
haşir ve âhiretin vukuundan, Cennet ve Cehen-
nemin varlığından, ölümün mâhiyetinden; ebedî
saadet ve şekavetin kaynağına kadar, akla gelebi-
lecek bütün imanî meseleleri en kat’î delillerle ak-
len, ilmen ve mantıken ispat eder... Pozitif ilimleri
teşvik eder. Kesin delillerle akli ve kalbi ikna eder
ve merakları izale eder.

Büyük şâirimiz merhum Mehmed Âkif, bir
edibler meclisinde, “Viktor Hügolar, Şekspirler,
Dekartlar; edebiyatta ve felsefede, Bediüzza-
man’ın bir talebesi olabilirler” demişti.

Bediüzzaman, Risale-i Nur’la beşeri, sefâhet
ve dalâletten kurtarıırken, korku ve dehşet ver-
mek tarzını takib etmez. Gayrimeşru bir lezzetin
içinde, yüz elemi gösterir, hissi mağlûb eder, kalp
ve ruhu hissiyata mağlûb olmaktan korur. Küfür
ve dalâlette de, bir zakkum-u Cehennem tohu-
mu olduğunu, dünyada dahi Cehennem azabları
çektirdiğini; buna mukabil imanda, İslâmîyet ve
ibâdetle leziz lezzetler ve zevkler bulunduğunu ve
Cennet çekirdeği ve meyveleri gibi dünyada dahi
bir nevi mükâfata nâil eylediğini isbat eder.



İstanbul'da bulunan Bediüzzaman Müzesine konulmak üzere eserin ilk sayfası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez ve Bediüzzaman Hazretleri'nin talebeleri tarafından imzalanmıştır.



Kur'ân-ı Azimüşşan bütün zamanlarda gelip geçen nev-i beşerin tabakalarına, milletlerine ve ferdlerine hitaben Arş-ı A'lâdan irad edilen İlahî ve şümüllü bir nutuk ve umumî, Rabbanî bir hitabe olduğu gibi; bilinmesi, bir ferдин veya küçük bir cemaatin iktidarından hariç olan ve bilhassa bu zamana ait pek çok fenleri ve ilimleri câmi'dir.

İşte Bediüzzaman Said Nursî; **Kur'ân-ı Kerîm'deki** bu asrın muhtaç olduğu hakikatleri keşfedip, Nur risalelerinde, herkesin kabiliyeti nisbetinde istifade edebileceği bir tarzda tefsir ve izah etmek muvaffakiyetine mazhar olmuştur.



AYDINLARIN DİLİNDEN BEDİÜZZAMAN VE RİSALE-İ NUR...

“SAİD NUR VE TALEBELERİ”

BAHTİYAR BİR İHTİYAR VAR. Etrafı, sekiz yaşından seksen yaşına kadar bütün nesiller tarafından sarılmış. Yaşlar ayrı, başlar ayrı, işler ayrı... Fakat bu ayrılıkta gayrılık yok. Hepsi birşeye inanmış: Allah'a. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a... Onun ulu Peygamberine... Onun büyük kitabına... Kur'ân henüz yeni nâzil olmuş gibi, herkes aradığını bulmuş gibi bir hal var onlarda. Said Nur ve talebelerini seyrederken, insan kendini âdetâ Asr-ı Saadette hissediyor. Yüzleri nur, içleri nur, dışları nur... Hepsi huzur içindeler. Temiz, ulvî, sonsuz birşeye bağlanmak; her yerde hâzır, nâzır olana, Âlemlerin Yaratıcısına bağlanmak, o yolda yürümek, o yolun kara sevdalısı olmak... Evet, ne büyük saadet!

Said Nur, üç devir yaşamış bir ihtiyar. Gün görmüş bir ihtiyar. Üç devir: Meşrutiyet, İttihad ve Terakki, Cumhuriyet. Bu üç devir, büyük devrilişler, yıkılışlar, çöküşlerle doludur. Yıkılmayan kalmamış. Yalnız bir adam var; o ayakta... Şark yaylâlarından, güneşin doğduğu yerden İstanbul'a kadar gelen bir adam. İmanı, sıradağlar gibi muhkem. Bu adam, üç devrin şerirlerine karşı imanlı bağrını siper etmiş. Allah demiş, Peygamber demiş, başka birşey dememiş. Başı Ağrı Dağı kadar dik ve mağrur. Hiçbir zalim onu eğememiş, hiçbir âlim onu yenememiş. Kayalar gibi çetin, müthiş bir irade. Şimşekler gibi bir zekâ. İşte Said Nur! Divan-ı harpler, mahkemeler, ihtilâller, inkılâplar, onun için kurulan idam sehpaları, sürgünler, bu müthiş adamı, bu mâneviyat adamını yolundan çevirememiş. O, bunlara imanından gelen sonsuz bir kuvvet ve cesaretle karşı koymuş. Kur'ân-ı Kerimde “İnanıyorsanız muhakkak üstünsünüz” (Âl-i İmran sûresi, âyet 139) buyuruluyor. Bu Allah kelâmı, sanki Said Nur'da tecellî etmiş.

Mahkemelerdeki müdafaalarını okuduk. Bu



müdafaalar bir nefis müdafaası değildir, büyük bir dâvânın müdafaasıdır. Celâdet, cesaret, zekâ eseri, şaheseri...

Niçin Sokrat bu kadar büyüktür? Bir fikir uğruna hayatı hakîr gördüğü için değil mi? Said Nur en az bir Sokrat'tır; fakat İslâm düşmanları tarafından bir mürteci, bir softa diye takdim olundu. Onlara göre büyük olabilmek için ecnebî olmak gerek! O, mahkemelerden mahkemelere sürüklendi. Mahkûmken bile hükmediyordu. O, hapisanelerden hapisanelere atıldı. Hapishaneler, zindanlar onun sayesinde medrese-i Yusufiye oldu. Said Nur zindanları nur, gönülleri nur eyledi. Nice azılı katiller, nice nizam ve ırz düşmanları, bu iman âbidesinin karşısında eridiler, sanki yeniden yaratıldılar. Hepsi halim-selim mü'minler haline, hayırlı vatandaşlar haline geldiler. Sizin hangi mektepleriniz, hangi terbiye sistemleriniz bunu yapabildi, yapabilir?

Onu diyar diyar sürdüler. Her sürgün yeri, onun öz vatanı oldu. Nereye gitse, nereye sürülse, etrafı saf, temiz mü'minler tarafından sarılı-

yordu. Kanunlar, yasaklar, polisler, jandarmalar, kalın hapishane duvarları, onu mü'min kardeşlerinden bir an bile ayıramadı. Büyük mürsidin, talebeleriyle arasına yığılan bu maddî kesafetler, din, aşk, iman sayesinde letafetler haline geldiler. Kör kuvvetin, ölü maddenin bu tahdit ve tehditleri, ruh âleminin ummanlarında büyük dalgalar meydana getirdi. Bu dalgalar, köy odalarından başlayarak, yer yer her tarafı sardı, üniversitelerin kapılarına kadar dayandı.

Yıllardır mukaddesatları çiğnenmiş vatan çocukları, mahvedilen nesiller, imana susayanlar, onun yoluna, onun nuruna koştular. Üstadın Nur Risaleleri elden ele, dilden dile, ilden ile ulaştı, dolaştı. Genç-ihthiyar, cahil-münevver, sekizinden seksenine kadar herkes ondan birşey aldı, onun nuruyla nurlandı. Her talebe, bir makine, bir matbaa oldu. İman, tekniğe meydan okudu. Nur Risaleleri binlerce defa yazıldı, teksir edildi.

Gözlerinin nuru sönmüş, iç âlemlerinin ışığı sönmüş, harabeye dönmüş olan körler, bu nurdan, bu ışıktan korktular. Bu aziz adamı, dillerden hiç eksik etmedikleri “İnkılâba, lâikliğe aykırı hareket ediyor” diye, tekrar tekrar mahkemeye verdiler, tekrar tekrar hapishanelere attılar. Kaç kere zehirlemek istediler. Ona zehirler panzehir oldu, zindanlar dersane... Onun nuru, Kur'ân'ın nuru, Allah'ın nuru vatan sınırlarını da aştı. Bütün âlem-i İslâmî dolaştı. Şimdi Türkiye'de, her teşekkülün, vatanını seven herkesin, önünde hürmetle durması lâzım gelen bir kuvvet vardır: Said Nur ve talebeleri. Bunların derneği yoktur, lokali yoktur, yeri yoktur, yurdu yoktur, partisi, patırdısı, nutku, alâyişi, nümayişi yoktur. Bu, bilinmezlerin, ermişlerin, kendini büyük bir dâvâya vermişlerin şuurlu, imanlı, inançlı kalabalığıdır.

Osman Yüksel Serdengeçti



Memleketin her tarafında bulunan bu yüzbinlerce Risale-i Nur talebesinden hiçbirinin, hiçbir yerde asayışı muhill hiçbir hareketi, hiçbir vak'ası yoktur. Her Nur talebesi, hükûmetin, nizam ve intizamın tabîi birer muhafızdır; asayişin manevî bekçisidir.

Bediüzzaman, Müslümanların kardeşliğini en iyi gösterebilen, yeni kurulmuş bir Türk Cumhuriyetine mensubiyeti yeğleyen hayatında sayısız taraftarı bulunan sade bir insan örneğidir.

Eşref Edip

Prof. Dr. Kemal Karpat



Said Nursi, İslâm kültürünün bir “bekçi”sidir.

Böyle bir zatın fikirleri ve düşünceleri elbette sağlam fikirlerdir. Bu fikirlerin yayılması millet ve vatan için faydalıdır, lüzumludur.

Şerif Mardin

Ali Rıza Haksas
Diyaret İşleri Eski Başkanı

AYDINLARIN DİLİNDEN BEDİÜZZAMAN VE RİSALE-İ NUR...



Risale-i Nur tek başına bir İslâm kültürü külliya-
tıdır.

Sezai Karakoç



Ben Said Efendiyi yalnız din adamı değil, sosyal düşüncelere malik, kafasını ışılatmış bir ilim adamı olarak tanıdım.

Benim tanıdığım Said Nursi memlekete, millete faydalı olmaya çalışmış bir adam. Fikri ne ise söylemiş, konferans vermiş, vaaz etmiş, yazı yazmış bir adam. Başka ne yapabilir? Milli harekette Ankara'ya gitmiş, kendisini hürmetle karşılamışlar ve ayakta alkışlanmış. Böyle bir adamın ne yapmak istediği sorulmaz. Çünkü eserleri ve yaptığı meydanda.

Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay



Said Nursi'nin fikirleri, vatan ve millet için faydalı fikirlerdir.

İbrahim Hakkı Konyalı



Medeniyet dilimizi yeniden kuran mütefekkiri

Tarihte, bir toplumun başına gelebilecek en büyük felâkete / semantik intihar'a biz maruz bırakıldık yalnızca: Dilimizin İslâmî muhtevasından arındırılarak, sekülerleştirilmesi cinayetidir bu: Medeniyet dilimizin, dünyamızın ve iddialarımızın yok edilmesi hâdisesi. Yakın tarihimizde, özünü ve ruhunu Kur'ânî kavramların oluşturduğu medeniyet dilimizi devam ettirmeyi ve yeniden kurmayı başaran tek mütefekkiri var: Bediüzzaman.

Anahtar Bediüzzaman'da

Bediüzzaman, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde düşüncesini kuran, hem İslâmî ilimlere, hem de çağdaş dünyanın bütün dünyayı büyük uçurumların eşiğine fırlatan felsefî sorunlarına derinlemesine ve vukûfiyetle vâkıf, tek ve son düşünürdür: Yani anahtardır. Ve her bakımdan anahtar ondadır: İslâm'ın kapısını, İslâm düşüncesinin kapısını, İslâm medeniyetinin kapısını ve bütün bunları mümkün kılacak, her alanda, İslâmî bir dil (bir varoluş ve söyleyiş biçimi) geliştirebilme çabasının kapısını Bediüzzaman anahtarıyla açabiliriz ancak.

Yusuf Kaplan

Meş'ale genç ve imanlı ellerde

Said Nursî, Babil Kulesinde konuşan adam! İnsanlar ise dillerini unutmuş, hafızalarını kaybetmiş. Kinin ve husumetin çığlıkları kulakları tirmalarken, tevhide, imana ve teslimiyete davet eden mürşidlerin sesi ne kadar duyulabilir? Şairle beraber "Yoktur şifa ümidi bu umman-ı hastaya" diyemeyeceğiz. Çünkü meş'ale, genç ve imanlı ellerdedir. Ve yine biliyoruz ki:

"Çok kararan geceler pembe şafaklarla biter."

Risalesiz Türk dili öğrenilmez

Risale-i Nur'ları okumadan ne Türk dili öğrenilebilir, ne de Türk düşüncesi öğrenilebilir. Risale-i Nur'lar bizim millî hazinelerimizdir.

Asırları kucaklayan bir tefekkür

Karanlıkta bırakılan nesiller, Nur Risalelerini heceleyerek şuurlanırlar. Said Nursî'nin kuvveti yalnız hafızasından, yalnız bilgisinden, yalnız büyük cedel kabiliyetinden gelmiyor. Cesarete susayan insanımız, an'anevî irfanının bu pervasız temsilcisinde asırlardır aradığı ihlâsı, feragati, bir dâvâ uğruna nefisini feda etmek celâdetini buldu.

Said Nursî'nin kitapları, tahkikî imanın birer ka-



lesidir. Kendi gönlümüzden, kendi toprağımızdan fıskıran saf bir kaynaktır.

Said Nursî, İslâm irfanının cihanşümul hakikatlerini Risalelerinde toplamış. Üstad, şimşek pırıltıları ile aydınlanan karanlık bölgelerde büyük bir güvenle dolaşiyor. Üslûp kesif ve izahlar inandırıcı. Asırları kucaklayan bir tefekkürün çağdaş idrake seslenişi, yaralanan bir idrake, yabancılaşmış bir idrake... İrfanımızın madde-i asliyesi olan bu fikirlerini ne kadar anlayabiliriz? Heyhat! Ne bir meselenin kendisine aşınayız, ne mefhumlara. Fakat Said Nursî çok aydınlık, çok daha inandırıcı.

Cemil Meriç



"Bediüzzaman'ın İstanbul muhakemesi sırasında bende kendini yakından görmek ve İslâm yolunda çırpınan bu muhterem mücahidi göz ve kulak planında tanımak arzusu doğdu. Otel, kapısından itibaren Nur talebeleriyle doluydu. Kendimi haber verdim. Beni yukarı kata çıkardılar. O katta da hizmetine bakan talebeler... Bu gençlerin yüzlerinde ziyaretimden memnunluk duyduklarını ilan eden mânâlar... Beni, içinde, dar ve tek kişilik bir karyola bulunan bir odaya aldılar ve: 'İşte Necip Fazıl' der gibi bir eda ile huzuruna çıkardılar. Derinlerden bakan hummalı gözlerin hâkim olduğu sakalsız bir çehrede, içine kapanık bir hâl... Heybet hissinden ziyade, davasına teslim olmuş çilekeş bir insan intibasını aldım. Beni 'Büyük Doğu' faaliyetimle tanıyorlar ve o tarihlerde henüz başlarında olduğum hapislerimi biliyorlardı. Bana iltifat ettiler ve aynen şu kelimeleri söylediler: 'Seni Nur Risalesine 40 yıl hizmet etmiş (sene sayısını tam hatırlamıyorum; daha az veya daha çok ola-



bilir) kabul ediyorum!' Kendi kıymet hükümlerine göre bu gayet cömert iltifata teşekkürle mukabele edip huzurlarından ayrıldım ve ondan sonra kendilerini bir kere daha görmek fırsatına eremedim."

Necip Fazıl Kısakürek



AÇILIŞ KONUŞMALARI



DİNİMİZİ BEDİÜZZAMAN GİBİ MUTEBER ÂLİMLERDEN ÖĞRENELİM

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

İİKV tarafından 1-3 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenen ve Haliç Kongre Merkezinde açılışı yapılan "Kur'ân ve Sünnet Rehberliğinde Bir İman Hizmeti: Müsbet Hareket" konulu 11. Uluslararası Sempozyumu'nu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun ve ayrıntılı bir mesajla tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sempozyuma gönderdiği mesaj aynen şöyle:

İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFININ kıymetli mensupları, saygıdeğer katılımcılar,

Sizleri en kalbî duygularımla, muhabbetle, hürmetle selâmlıyorum.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumunun başarılı geçmesini, ülkemiz, milletimiz ve tüm âlem-i İslâm için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bu yılki sempozyumun konusunun "Kur'ân ve Sünnet Rehberliğinde Bir İman Hizmeti: Müsbet Hareket" olarak belirlenmesini son derece önemli buluyorum.

Zira Müslümanlar olarak bu dönemde maruz kaldığımız birçok sıkıntı, musibet ve acıların temel sebebinin Kur'ân-ı Kerim'i ve Sünnet-i Seniyyeyi doğru anlamamaktan kaynaklandığına inanıyorum.

DEAŞ'tan FETÖ'ye kadar masum insanları katleden, bölgemizi kan ve gözyaşına boğan terör örgütlerinin en büyük istismar aracı, cihad, dâvâ, hizmet, hayır gibi dinimizin mukaddes kavramlarıdır.

Dine hizmet için ortaya çıktığını iddia eden ve birçok ülkede zemin bulan bu sapkın yapıların ana hedefi, bizatihî Müslümanların kendisidir.

Son yıllarda yaşadığımız acılar, bize dinimizin sahih kaynaklardan ve muteber âlimlerden öğrenilmesi gerektiğini göstermiştir.

Yaşadığı onca sürgüne ve baskıya rağmen, "Hakka, halka, Kur'ân'a hizmet dâvâsı"ndan asla taviz vermeyen Bediüzzaman Hazretlerinin hayatı, bu bakımdan önemli bir örnektir.

Üstadın dediği gibi "Sevdası büyük olanın imtihanı da büyük olur."

İnşaallah elbirliği içinde çalıştığımız, Mevlâ'ya



güvenip hakikate ram olduğumuz süreç, üstesinden gelebileceğimiz hiçbir imtihan yoktur.

Bu düşüncelerle 11'inci Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumunun hayırlara vesile olmasını diliyorum, sizlere muhabbetlerimi sunuyorum.

SAİD NURSÎ İSLÂM'IN DOĞRU SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI

İsmail Kahraman, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

İİKv tarafından 1-3 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenen ve Haliç Kongre Merkezinde açılışı yapılan "Kur'ân ve Sünnet Rehberliğinde Bir İman Hizmeti: Müsbet Hareket" konulu 11. Uluslararası Sempozyumu'nu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, uzun ve ayrıntılı bir mesajla tebrik etti. TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sempozyuma gönderdiği mesaj aynen şöyle:

ÖMRÜNÜ KÜFRE KARŞI imanı savunmak ve fikirlerini anlatmakla geçiren 20'nci yüzyılın büyük İslâm âlimlerinden Said Nursî'yi anmak gayesiyle düzenlediğiniz uluslararası sempozyuma yaptığınız nazik davetiniz için teşekkür ediyorum.

İyiliği yaymak ve kötülöklere mâni olmak her Müslümanın temel şîârı olmalıdır. Savaş, şiddet, terör ve cehaletin gölgesinde bırakılmak istenen İslâm'ın doğru anlaşılması ve anlatılması her Müslümanın en başta gelen görevidir. Son yıllarda el-Kaide, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerinin ideolojik dayanağı olarak lanse edilmeye çalışılan İslâm'ın, Kur'ân ve Sünnetin ışığı altında doğru ifade edilmesi son derece elzemdir. Yine insanlığın İslâm dinine bakışını sorunlu kılmak maksadıyla yukarıda bahsedilen terör örgütleri eliyle yürütölen şiddet eylemlerinin yaptığı tahribatı tespit etmeye de ihtiyacımız vardır. Dünyanın değışik ölkelerinden akademisyenlerin katılacağı sempozyum, İslâm'ın mânâsını müdrük şekilde anlatmak için uygun bir ortam olacaktır.

Hayatı manevî ve maddî boyutuyla anlayıp, istikamet üzere kalmamız için başvurmamız gereken ana kaynaklarımız olan Kur'ân ve Sünnetin mânâsından uzaklaşmak, İslâm dünyasının bugünkü sorunlarının temelini teşkil etmektedir. Ana kaynaklarımızda, iki cihanda saadete ermenin formölü en sarih şekilde ifade edilmiştir. Said Nursî gibi İslâm'ın sözcüsü münevverler de insanlığa bu konuda doğru rehberlik etmek için gayret sarf etmişlerdir.

1992 yılından bu yana İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından uluslararası katılımı olarak yapılan sempozyumdan, insanlığın günümüzdeki sorunlarına ışık tutacak çözüm önerileri çıkacağını ümit ediyorum. Ahlak ve adaletin hâkim olduğı



bir dünya niyaz ediyorum. "Kur'ân ve Sünnet Rehberliğinde Bir İman Hizmeti: Müsbet Hareket" Sempozyumunu tertip edenleri tebrik ediyor, programın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bu vesileyle sempozyuma katılan tüm katılımcılara selâm ve sevgilerimi iletiyorum.

BEDİÜZZAMAN, KENDİSİNİ KUR'ÂN'I ANLATMAYA VAKFETMİŞ BİR MÜTEFEKKİR

Binali Yıldırım, Başbakan

İİKV tarafından 1-3 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenen ve Haliç Kongre Merkezinde açılışı yapılan "Kur'an ve Sünnet Rehberliğinde Bir İman Hizmeti: Müsbet Hareket" konulu 11. Uluslararası Sempozyumu'nu, Başbakan Binali Yıldırım, uzun ve ayrıntılı bir mesajla tebrik etti. Başbakan Binali Yıldırım'ın sempozyuma gönderdiği mesaj aynen şöyle:

İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFININ saygı-değer üyeleri, çok kıymetli katılımcılar,

Hepinizi hürmetle, muhabbetle selâmlıyor, Allah'ın rahmetinin ve bereketinin üzerinize olmasını niyaz ediyorum.

11. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumunun varlığı ve sonuçları bakımından memleketimiz, ümmetimiz ve beşeriyet için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bediüzzaman Hazretlerine ait olan şu söz, İslâm'a ve Kur'ân'a adanmış bir ömrün en açık ifadesidir: "Milletimizin imanını selâmette görürsem, Cehennem alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül-gülîstan olur."

Bu nedenle bu senenin sempozyum konusu olan "Kur'an ve Sünnet Rehberliğinde Bir İman Hizmeti: Müsbet Hareket" başlığı belki de Üstad'ın fani ömrünü en iyi şekilde özetlemektedir.

O, hayatını Kur'ân'ı anlatmaya, Kur'ân'ın taşıdığı evrensel mesajları tüm insanlığa iletmeye vakfettiği bir dâvâ adamı, bir mütefekkindir.

Bugün, bölgesel ve küresel ölçekte, İslâm'ın, Kur'ân'ın ve Sünnet-i Seniyyenin yanlış yorumlarından kaynaklanan çatışmalar ve mezhep kavgalarına üzülererek şahit oluyoruz.

İslâm dâvâsına sahip çıktığını iddia eden bu çarpık ve bozuk yapılar, farklı isimlerle, değişik maskelerle ümmetin sırtında adeta birer kambur olmuştur.

DEAŞ Ortadoğuda, FETÖ Türkiye'de nice canlara kaymış, bunu da sözde yüce dinimiz adına göttükleri bir dâvâyla ilişkilendirmeye çalışmışlar-



dır. Dinî duyguları ve imanî hassasiyetleri istismar ederek palazlanan bu örgütler şerre hizmet etmişlerdir.

Bizler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kıyamete kadar sürecektir hak ve bâtil kavgasında safımızı belli etmek, hak deryasında bir katre olmak adına bu gayreti göstermek durumundayız.

Bu duygu ve düşüncelerle, 11. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumunun hayırlara vesile olmasını diliyorum, bu organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.



BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ, AKLEDEN KALBİMİZE KUR'ÂN'DAN VE SÜNNETTEN SÜZÜLEN DİRİ, DURU SATIRLAR EMANET ETTİ

Said Yüce, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı İcra Kurulu Başkanı

AZİZ MİSAFİRLERİMİZ,

Bütün bu toplantılar, bu topraklarda yetmiş bir büyük âlimin eserlerini ve onun bıraktığı mirasın sadece bu topraklara ve bu millete değil, bütün bir insanlığa ve gelecek çağlara neler sunduğunu göstermeyi hedefliyor.

İslâm'ın inkişafının önündeki zındıka komitelerinin sözcüsü; İngiliz sömürgeler bakanı "Bu Kur'ân, İslâmların elinde buldukça biz onlara hâkim olamayız. Ne yapıp yapmalıyız, bu Kur'ânı onların elinden kaldırmalıyız; yahut Müslümanları Kur'ândan soğutmalıyız" deyince:

"Ben de Kur'ân'ın sönmez ve söndürülmez manevî bir güneş hükmünde olduğunu dünyaya göstereceğim!" diye ahdetmişti Bediüzzaman.

O, bu sözü verirken, kendine değil elindeki Kur'ân'a güveniyordu.

İngiliz Sömürgeler Bakanının sözlerini okuduğu gece elinde Kur'ân'la ayağa kalkan Said Nursî, bir daha hiç oturmadı, hiç dinlenmedi, hiç durmadı. Hep yürüdü, yürüdü, yürüdü.

Bugün burada bulunuşumuz bu yürüyüşün bir canlı adımıdır.

Buraya uzaktan gönüllüce koşarak gelen kardeşlerimiz, Bediüzzaman Said Nursî'nin Kur'ân'ın sönmez ve söndürülmez bir nur olduğunu göstermek üzere başlattığı yürüyüşüne refakat etmektedirler.

Bu çileli yürüyüşünü tamamladığında Bediüz-





zaman Said Nursî, akleden kalbimize Kur'ân'dan ve sünnetten süzülen diri, duru satırlar emanet etti.

İnsanı düştüğü yerden kaldıran, “Kur'ânın der-siyle ve Resul-İ Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın talimiyle anladım ki” diyerek; müslümanı yeni baştan inşa eden, canlı bir metin bıraktı bize.

Kâinat kitabını okuyan Kur'ânla hayretimizi artırdıkça “Yaşayan Kur'ân” olan Peygamberimiz (a.s.m.) şahsiyet-i manevîyesini bize tanıttı. Onun sünneti seniyyesiyle var olmanın heyecanlı sorumluluğunu yükledi bize.

Tıpkı O'nun gibi heyecan yüklü nefeslerle “Sübhanallah!” diyen ve ülfet perdelerini yırtarak, “Elhamdülillah”ı aşkla şevkle söyleyen bir dil sahibi kıldı bizi.

Beş vaktin tecelliyâtını, kıyamın anlamını anlatarak, rükûların sebebi ihtişamını hissederek,

secdeye baş koymaya değer teslimiyeti öğreterek, Allahuekber'i kalbiyle söyleme kıvamında yoğurdu bizi.

Bugün, yüz yıl kadar önce verdiği sözü yerine getirdiğine şahitlik ediyoruz Bediüzzaman Said Nursî'nin. Kur'ân'ın sönmez ve söndürülmez bir güneş olduğunu âleme gösterirken, Sünnet-i Resulullah'ın (a.s.m.) her çağda yaşanılabilir bir istikamet yolu olduğunu karşılaştığı en ağır şartlara rağmen, hiç şikayet etmeden, bahane üretmeden ortaya koydu. Asayişi muhafazadan hiçbir zaman geri kalmadı, Vatanını, bayrağını, devletini, milletini ve ümmet-i Muhammedi hep baş üstünde tuttu.

SAİD NURSÎ'NİN TALEBELERİ ÜLKE BARIŞINDA ÇOK BÜYÜK ROL OYNADI

Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul Müftüsü

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ hazretleri milletin yetiştirdiği büyük âlim, mütefekkir ve iman kahramanıdır. Küllî bir iman ve İslâm hakikatleri savunma hareketinin güçlü öncüsü Bediüzzaman Said Nursî olmuştur.

Bediüzzaman Said Nursî takipçilerine çok önemli bir ilkeyi, iman ile ahlâkın ayrılmaz bir bütün olduğunu öğretir.

İman ehlinin aynı zamanda güzel ahlak sahibi kimseler olması gerektiğini ifade eder.

Talebelerinin bu özelliklerini mahkeme savunmalarında dile getirirken bugüne kadar “talebe-lerimden anarşiye katılan ve bozgunculuk yapan veya memleketin asayişini ihlâl eden hiç kimse çıkmamıştır” der.

Gerçekten de hep müsbet hareket etmeye ve sürekli ihtilaf ve kavgadan uzak durmaya teşvik ettiği talebelerinin ülke barışında oynadığı rol, her



REHBERLİĞİNDE BİR İMAN HİZMETİ

MÜSBET HAREKET

1-3 EKİM 2017 İSTANBUL

Açılış
1 Ekim Pazar
(10:30 - 14:30)
HALIÇ KONGRE MERKEZİ

Oturumlar
2-3 Ekim Pazartesi - Salı
(09:30 - 18:00)
TOPKAPI ERESİN HOTEL

KFI



türlü izahtan varestedir ve her türlü takdirin fevkindedir.

Bizzat kendisi maruz kaldığı her türlü muameleye rağmen müsbet hareketten asla geri durmamıştır. Devletin ve milletin aleyhine hiçbir teşebbüse katılmamıştır.

Ancak bugün görüyoruz ki kendisini haksız bir şekilde ona mal eden bir terör grubu, ülkemiz için bütün dünyada en büyük fitne hareketlerinden biri haline gelmiştir. Nur cemaati ya da Risale-i Nur Külliyyatı içerisinde çıkmakla eleştirilen bu yapıyı, aslında Nurculuk 1980'li yıllardan itibaren kendi içinden atmıştır.

Bu yapı üzerinden topyekün Nurculuğu okumak, buradan Said Nursî ve eserlerini aynı kategoriye koyarak değerlendirmek ve hatta cemaat ve tarikatlerin hepsini aynı kefeğe koymak, büyük bir yanlıştır.

Cemaat ve tarikatlerin ise belki en büyük yanlışı, ekonomik ve siyasi bir güç haline ulaşmaları sonucu güç zehirlenmesine kapılarak devlete meydan okumaya kalkışmalarıdır.

Yoksa irfan ocağı olan bu kurumlar, tarih boyunca toplumumuzun kan ve can damarlarını oluşturmuşlardır.



MÜSBET HAREKET, BEDİÜZZAMAN İÇİN KALBİN VE FİKRİN KUVVETİDİR

Prof. Dr. Benyahia Oum Keltoum, Melik Halid Üniversitesi, SUUDİ ARABİSTAN

“DEĞERLİ MİSAFİRLER Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Sosyal adalet istikrar ve hürriyete doğru adımlar atan böyle bir arayış içinde olan İslâm aleminin geçtiği son derece önemli gelişmeler ve şartlar göz önünde bulundurulduğunda kendisini daha yaşanabilir bir dünyanın inşası için yeterli gören ve buna layık olduğunu düşünen her toplumun meşru arayış ve özlemidir.

Böyle bir toplumunda kendisini ileriye taşıyacak ve sahip olduğu bu özelliklerini muhafaza edecek. İslâm medeniyeti zengin geçmişi ile sağlam itikadi anlayışıyla tarihen ve tekniken dünyevi denge ve uhrevî kazanç olarak isimlendirilen böyle bir dünyanın inşasına ortak olabilir.

Müsbet hareket Bediüzzaman için kalbin ve fikrin kuvveti ve insanın sahip olduğu istidatların fiile dönüşmesinden başka bir şey değildir.

Bu ise hadisatın ümmetin yararına olacak şekilde seyretmesine imkân verdi ki bu tarz hareket ise geçmişte karşılaşılan günümüz ve gelecekte karşılaşmamız muhtemel tehdit ve meydan okumalara karşı sağlam kalıp göğüs germeyi hedefleri tahkik ettirmemize olanak tanıyor.

Üstad müsbet hareket etmede nefisleri terbiye eden akılları teshir eden ve insanlar mabeyninde tefani sırrını ihya eden bir sihir olduğunu görmüştü.

Bu sır kalp ve akıllarda bulunan mücadele tohumlarını sulayarak adaletsiz, geri kalmışlık gibi ferd ve toplumsal hayatın sağlıklı işleyişinde mâni olabilecek vartalara karşı durabilen imanın nuru ve İslâmiyetin şehameti ile bezeli fidanlar yetiştirir.



SAİD NURSÎ'NİN YAZDIĞI HAKİKATLERİ PAYLAŞARAK ANLATMAK ZORUNDAYIZ

Bilal Erdoğan

ÇOK DEĞERLİ MİSAFİRLERİMİZ;
“Bu buluşma, böylesine bir buluşma elbette bizlere bir tevhid inancının mensupları olduğumuzu hatırlatıyor.

Yani Allah'ı Teâla'nın birliğine olan inancımızın sosyal hayatımızda olması gereken yansıması, ümmet olarak bir araya gelmemiz, bir ümmet oluşumuzdur.

Said Nursî tevhid inancını kalplerimizde nasıl yaşamamız gerektiğini, iman hakikatlerini bize aktarırken işte bu ümmet bilincine de ümmetin en sıkıntılı zamanlarında dikkat çekmiş.

Nitekim Said Nursî'nin hayatında çektiği sıkıntıları, çektiği acıları biliyoruz. Sahabe efendilerimizin birbirlerine karşı nasıl uyarıcı olabildiklerini, nasıl birbirlerinin yanlışlarını gördüklerinde ikaz edebildiklerini, siyerde okuyabiliyoruz, görebiliyoruz.

Bizler Müslümanlar olarak, ümmet olma yolunda, birlik olma yolunda birbirimizi doğruya ve hayra davet ederken aynı zamanda yanlışlarımızı gördüğümüzde ikaz etmesini bilebilmeliydik.

Şimdi değerli kardeşlerim, değerli bilim insanları şu anda ümmet olarak en büyük ihtiyacımız, ümmet olmak. Müslümanlar olarak en büyük ihtiyacımız, birlik olmak, birbirimizle kucaklaşmak. Bunu yaparken hem iyiliğe daveti hem de kötülükten yanlıştan nehy etmeyi bilebilmeli ve yapabilmeliyiz. Bunun için cesur olmak zorundayız.

Said Nursî hapsilere girmekten nasıl imtina etmediyse bizler de külfetten zorluktan kaçınmalıyız.

Yaşayarak anlatmak zorundayız ve Said-i Nursî'nin yazdığı hakikatleri paylaşarak anlatmak zorundayız.”



SAİD NURSÎ'NİN DERSLERİ 21. ASIRDA BÜTÜN ÜLKELER VE HALKLARI İLGİLENDİRMEKTEDİR

Prof. Dr. Sergi Riyk, Peryaslav Üniversitesi, UKRAYNA

HUTBE-İ ŞAMİYE'DE SAİD NURSÎ diyor ki: "Muhabbete en lâyük şey muhabbettir ve husumete en lâyük sıfat husumettir."

Muhabbet ve başkalarına muhabbet insanın içtîmai hayatında emniyeti tesis eder ve saadete kapı açar. Bu sözler yalnızca Müslümanlara söylenmiş değildir.

Said Nursî'nin dersleri Hıristiyanlar ve tüm insanlık için de elzendir.

Üniversitemiz meşhur Ukraynalı mütefekkir Gregoriy Skovoroda'nın adını taşımaktadır. Kendisi pek çok faydalı eser bırakmıştır. Gregoriy Skovoroda'nın yazılarında, saadete muhabbet ve iman yoluyla ulaşılabileceğini yazmıştır. Dünyada bâki ve fâni olarak iki esas belirtmiştir ve bunlardan bâki olanın tercih edilmesini tavsiye etmiştir.

Üniversitemizde Said Nursî adıyla bir kültür merkezi kurduk. Bu merkez Said Nursî'nin Risale-i Nur Külliyyatı eserlerinden ve genel İslâmi kaynaklardan oluşmaktadır.

Ukraynalı öğrenciler burada Said Nursî'nin manevî mirasını ve Türkçe'yi öğreneceklerdir. Ayrıca üniversitemizde Said Nursî adına bir uluslararası konferans ve sergi düzenlenmesini ayrıca lisans ve yüksek lisans seviyesinde Said Nursî çalışmaları yapılmasını planlamaktayız.

Said Nursî'nin dersleri 21. Asırda bütün ülkeler ve halkları ilgilendirmektedir. Bu nedenle üniversitemizdeki talebelerimize Said Nursî'nin derslerini tanıtmak istedik.



BİZ RİSALE-İ NUR'U OKUYAN VE TAKİP EDENLER ELLERİMİZDE ÇAĞIMIZIN SORUNLARINA ÇÖZÜMLERİ TUTUYORUZ

Prof. Dr. Colin Turner, Durham Üniversitesi, İNGİLTERE

“26 YIL ÖNCE burada İstanbul'daki ilk Said Nursî sempozyumunda genç bir adam olarak İslâm âleminin bir iman inkılabına olan ihtiyacı hakkında bir konuşma yapmıştım.

Benim kanaatim İslâm âleminin ibadetlerin zahiri ve siyaset konularına takılıp kaldığı ve imanını emniyette gördüğüydü. Benim kanaatim İslâm âleminin kendisini kandırdığı ve aslında daha Mekke devrini yaşamadan Medine devrini oluşturmaya çalıştığıydı. Çıkardığım sonuç da iman temelleri üstüne inşa edilmeyen bir cemiyetin kum bataklığına yapılan bir inşaat gibi olduğuydu.

Kanaatimce bütün bugünkü sorunlarımızın çözümü Hâlıkımızı bütün hesapların merkezine koyarak mahlûkatı ve insanın mevcudiyetini okumaktan geçer.

Mevcudat ile ilgili azim soruları aklı, kalbi ve hissiyatı tatmin eden bir biçimde cevaplayan benim bildiğim yegâne eser Said Nursî'nin Risale-i Nur Külliyyatıdır.

Biz Risale-i Nur'u okuyan ve takip edenler ellerimizde çağımızın sorunlarına çözümleri tutuyoruz. Müsbet hareket bu risaleleri hayatımıza tatbik ederek bu çözümleri dünyaya takdim etmemizi iktiza ediyor

Ey Risale-i Nur talebeleri herkesin susuz kaldığı bir zamanda sizlerin ellerinde bir âb-ı hayat var.

Said Nursî'nin beyan ettiği Risale-i Nur'un mânâsını yaşayarak ve başkalarına da yaşatarak birbirimizle tesanüd etmemiz lâzım. Kur'ân'ın ferman ettiği gibi “festakim kema umirt.”



BEDİÜZZAMAN, ESERLERİNİ KUR'ÂN'IN TEMEL MESELELERİNE ADAMIŞTIR

Luana Baumann Lima, University of São Paulo, BREZİLYA

HEPİNİZE SELAMÜNALEYKÜM diyorum. Hayatımın son 7 senesini günümüz sosyo-antropoloji teorisi ışığında İslâm dini üzerine araştırmalar yaparak geçirdim.

Bu süreçte Müslümanlar'dan çok şeyler öğrendim fakat öğrendiklerim içinde en hoşuma giden insanlara teşekkür etmenin önemidir.

İnsanlara teşekkür etmeyi bilmeyen Allah'a şükretmeyi bilmez.

Bu vakıf sayesinde 2015 senesinde Brezilya'nın Sao Paulo Üniversitesi'nde Said Nursî ve eserleri hakkında zengin bir çalışma başlatma fırsatı bulduk.

Bildiğiniz gibi Bediüzzaman eserlerini Kur'ân'ın temel meselelerine adanmıştır.

Bunların başında da Tevhid yani Allah'ın birliği gelmektedir. Bunun yanında imanı kuvvetlendirmek ve kurtarmak için Kur'ân'ın içerisindeki hakikatleri bulup çıkarmıştır. Eserlerindeki önemli bir nokta da insanın yeryüzünde Allah'ın halifesi olması, bir nev-i câmi olarak kâinatın fihristesinin insanda bulunmasıdır. Ayrıca Bediüzzaman insanın kâinat ağacının en son ve en mükemmel meyvesi ve kâinattaki en akıllı varlık olduğunu söylemektedir.

Buna karşın Said Nursî şiddetle vurguladığı gibi eğer insan Malik'ini tanımazsa yeis elemi çıkar.

"Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık. Ancak iman edip iyi işler yapanlar başka; onlar için kesintisiz bir ecir vardır."

Allah'tan bize doğru yolu göstermesini ve yaptığımız konuşmaları bereketlendirmesini diliyorum."



BEDÜZZAMAN SAİD NURSÎ PEYGAMBERİMİZİN MİRASÇISIDIR

Prof. Dr. Mohammad Khızır Hayat Khan, Diyanet İşleri Başkanlığı, BANGLADEŞ

BU BEREKETLİ PROGRAM KATILMA imkânını bana bahşeden Allah'a sonsuz hamd ediyorum. Peygamberimiz Muhammed'e ve tüm peygamberlere salât ve selâm olsun.

Konuşmama başlarken böyle harika bir program hazırlayan ve bana sizlerin önünde birkaç kelime söylemeye müsaade eden İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'na şükranlarımı sunuyorum.

Bediüzzaman Said Nursî Müslümanlar'ın yaşadığı çeşitli sıkıntılarının tek sebebinin Yüce Kur'an'a ve sünnete uymamaktan kaynaklandığını doğru bir şekilde anlamıştır ve de kendi eserlerinde her hal ve şartta Allah'a kuvvetli bir biçimde iman etmenin ve de sünnet-i seniyyeye uymanın öneminden bahsetmiştir.

Peygamberimiz (s.a.v.) Veda haccındaki hutbesinde sahabelerine aynı tavsiyede bulunmuştur.

Peygamberimizin bir mirasçısı olarak Bediüzzaman da insanları bu dünya ve ahiret saadeti yolunda vahiy ve sünnete uymaları için davet ederken var gücüyle gayret göstermiştir.

Bu büyük İslâm âleminin sıfatlarını bu kısacık zamanda ve kasır kelimelerle ifade etmek benim için mümkün değildir.

İnanıyorum ki Said Nursî'nin eserleri bütün Ümmet için çok kıymetli bir hazine ve çok zengin bir araştırma kaynağıdır. Risale-i Nur'un Bangladeş halkı için önemine inandık. Bu nedenle Said Nursî'nin eserlerinden birisini, Hastalar Risalesi'ni Bengalce dilinde yayınladık. Allah niyaz ediyorum ki Bediüzzaman'ın hayırlarını kabul etsin ve kıyamet gününe kadar ona sevaplar yazıp kendisini ahirette en yüksek makamlarla mükafatlandırсын.



MÜSBET HAREKET DÜSTURU HER MÜSLÜMANIN HAYATINDA “OLMAZSA OLMAZ” DERECEİNDE BİR ÖNEME SAHIPTİR

Prof. Dr. Şadi Eren, Iğdır Üniversitesi, TÜRKİYE

“**B**EDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ’NİN ortaya koyduğu en önemli esaslardan biri, “müsbet hareket” prensibidir. Mesela şöyle der: “Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir.” (Nursî, Emirdağ Lahikası II, 240)

Müsbet hareket, her şeye olumlu bakmayı esas alan bir hayat felsefesidir, bardağa dolu tarafından bakmaktır, “Kahrolsun karanlık!” demek yerine, bir mum yakmaktır. Müsbet hareket, dalgalı hayat denizinde sahil-i selâmete varmanın, hayat maratonunda engelleri daha kolay aşmanın esasıdır. İslâm Dini, ifrat ve tefritten azade olarak orta yolu benimser. Müsbet hareket, orta yolda gidebilmenin altın formülüdür.

Bediüzzaman “Risale-i Nur’un mesleği, nezihane ve nazikâne ve kavli-i leyindir” der. (Nursî, Lem’alar, s.175) bu ibaredeki “kavl-i leyin” Kur’ânî bir ifadedir. Cenâb-ı Hak, Hz. Musa ve Hz. Harun’u firavuna gönderirken şu talimatı verir:

“Ona kavli-i leyinle (yumuşak bir dille) anlatın. Olur ki, öğüt alır veya korkar.” (Taha, 44)

Müsbet hareket” düsturu her Müslümanın hayatında “olmazsa olmaz” derecesinde bir öneme sahiptir. Bu düsturla hareket edenler, hayata ve olaylara pozitif bakarlar. Yıkan değil yapan, karıştıran değil düzelten, problem üreten değil problem çözen olurlar.”



İNSANLIĞIN GELİŞMESİNDE MÜSBET HAREKETİN ÖNEMİNDEN DOLAYI AFRIKA, ÜSTAD SAİD NURSÎ'Yİ ÇOKÇA ÖRNEK ALMALIDIR

Prof. Dr. Vaffi Foday Sheriff, Usmanu Danfodiyo Üniversitesi, NİJERYA

BU SEMPOZYUMUN ana amacı Kur'ân ve sünnetin rehberliğinde müsbet hareket konusunda dünyayı bilgilendirmektir. Müsbet hareket amel ve hissiyatımızda iyi olan şeyleri müsbet bir biçimde düşünmek demektir.

Müsbet hareketin hedefi yalnızca maddi değil aynı zamanda manevîdir.

Elbette Afrika'nın müsbet harekete olan ihtiyacı en önemli örneklerden bir tanesidir. Bu hususta pek çok soru sorulmalıdır, "Afrikalılar için müsbet hareket nedir? Afrika'nın iktisadî, siyasî ve sosyal gelişmesi için müsbet harekete ihtiyacı var mıdır?"

1960'lı yılların başında pek çok Afrika ülkesinin bağımsızlığı konusunda somut neticeler görülmüştür. Fakat bugün küreselleşmenin tehlikelerinden Afrika'yı kurtarmak için başka stratejilere ihtiyaç vardır.

İnsanlığın gelişmesinde müsbet hareketin öneminden dolayı Afrika, Üstad Said Nursî'yi çokça örnek almalıdır.

Bu yüzden hepimize Bediüzzaman'ın müsbet hareket hususunda vermiş olduğun 3 tane emri hatırlatarak bu ehemmiyetli toplantıdan istifade etmeye davet ediyorum:

Daire-i İslâmiyet içinde ittifak etmek, Hakkı bâtılın savletinden kurtarmak, nefsini ve enaniyetini terketmek.



RİSALE-İ NURLAR, SAĞLAM İMAN KALESİNE GİRME NOKTASINDA KUR'ÂN'IN TERCÜMANI, TEFSİRİDİR

Prof. Dr. Abdulkerim Akkevi, İbn Zuhr Üniversitesi, FAS

1-NURSÎ BİR İMAN ABİDESİDİR.

O imanın sıcaklığını gönüllere yerleştiriyor, insanı bütün kâinatla ilişkilendirerek aralarında muhteşem bir sevgi ve muhabbet bağı kurduruyor.

2-Nursî, insanî değerlerin abide şahsiyetidir.

O akıl ve kalbiyle etrafında dünyayla ilgilenmiş, Dünya savaşında Avrupa'da zulme uğrayan masum çoluk çocuk, yaşlı ve kadınlara ağlamış ve bu acıyı kalbinin derinliklerinde hissetmişti

3-Nursî, güzellik ve ümidin zirve kişisidir.

O eğitim metodu olarak hayrın, güzellik ve iyiliğin üzerinde yoğunlaşmış kötülük ve rezaletleri zayıflatma adına bütün dikkatleri erdemlik, birlik ve güzelliklere yönlendirmiş ve bu bağlam da ye'si öldürüp emelin, ümidin kapısını ardına kadar açmıştır.

4-Nursî, sevgi, dayanışma, kaynaşma ve muhabbet abidesidir.

Muhabbete muhabbet, adavete adavet...

5-Nursî, nefsin terbiyesi konusunda abide şahsiyettir.

Kibir, ucb, kendini beğenme, enaniyet sahibi olma gibi hastalıklara karşı şiddetli uyarılar da bulunmuş; ümitsizlik ve ye'se karşı bayrak açmıştır.

6-Nursî, huzur ve barışın limanıdır.

Bütün mahlûkata şefkat gözüyle bakmış, değerli birer varlık olarak değerlendirmiştir.

Muhterem Hazirun, Risale-i nurlar, sağlam iman kalesine girme noktasında Kur'ân'ın tercümanı, tefsiridir.

Nefsin arınmasını taahhüd eder, hayır ve güzelliğin kapısını açarak sila-i rahmi temin eder. Yani yakın çevreden uzak çevreye doğru önce kişinin akrabalarıyla bağı, sonra dindaşlarıyla olan irtibatını daha sonra bütün insanlarla olan bağı, son olarak da bütün mahlûkat ve kâinatla olan ilişkisini sağlamlaştırır.



RİSALE-İ NUR, BARIŞI TEKRAR TESİS ETMEK İÇİN İÇTİMAİ BAĞLARI GÜÇLENDİRMEMİZİ ÖĞRETMIŞTİR

Doç. Dr. Bushra Beguum, Kerala Üniversitesi, HİNDİSTAN

DÜNYANIN BUGÜN YAŞAMAKTA olduğu sorunlar ve sıkıntılar karşısında Said Nursî ve onun düşünceleri çok ehemmiyetlidir. Risale-i Nur bize zayıflara ve mazlumlara karşı vazifelerimizi ihtar etmektedir. Beni şahsen etkileyen kısımlardan bir tanesi şudur: “Ben başıboş değilim ve vazifedar bir yolcuym. Ben de onlar gibi ihtiyar ve zayıf olacağım.” Bu düşünce kendi toplumumdaki insanlara karşı beni daha çok anlayış ve hürmet göstermeye sevk ediyor. Bizim başıboş birer fert olmadığımızı bilakis bir toplumun azaları ve Allah’ın mahlûkları olduğumuzu hatırlatıyor.

“Eğer muhabbet hakikatiyle bulunsa, o vakit adavet şefkate, acımaya inkılâp eder” manası bütün dünyaya yayılmalıdır. İnsanları cehalet zaruret ihtilaf ve tedenni gibi marazlardan kurtarma gayreti gerçekten takdire şayandır. Risale-i Nur hayatın her alanında atalet yerine şevk ile hareket etmeyi ve çalışmayı vurgular. Risale-i Nur’un iman ilim ve şefkat esasları herhangi bir insanı dünyada barış ve huzurun tesisi için gayret ile çalışan bir unsura çevirir.

Risale-i Nur çok kültürlü bir toplumda nasıl yaşayacağımızı ve mübaşeret edeceğimizi, iyi geçinmeye olan ihtiyacımızı ve de küresel toplumda barışı tekrar tesis etmek için içtimai bağları güçlendirmemizin önemini bize öğretmiştir. Özellikle iman yoluyla toplumdaki fertlerin arasında barış ve huzurun tesisi üzerinde durmuştur. Aslında bu sadece Müslümanların değil bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu bir reçetedir.

Risale-i Nur bütün insanlığa rehber olabilecek ortak değerleri bize ders verir ve de insanlar arasındaki farazi sınırları kaldırmanın yolunu gösterir. Böylece küreselleşmiş bu çağda Bediüzzaman’ın fikirlerinin sosyolojik olarak çok alakalı olduğunu görmekteyiz.



BİZ TÜRKİYE'Yİ RİSALE-İ NUR VE ÜSTAD'DAN DOLAYI SEVİYORUZ

Abdullah Mahmud, International Islamic University of Malaysia, MALEZYA

EY İSLÂM'A VE ÜMMETE adanmış nefisler... Benim tespitime göre Risale-i Nur Kur'ân'daki gizli mücevherleri çıkarıp sunan imanın güçlenmesi için çok ehemmiyetli bir kaynaktır. Şahsen ben Risale-i Nur'dan en çok derin tefekkür yaptığım zamanlarda istifade ediyorum.

Risale-i Nur'u okuyan kardeşlerim ve hemşirelerim...

Ben Bediüzzaman'ı görmedim. Fakat ben Risale-i Nur'u ve onun talebelerini gördüm. Konferansın bir süre önce İstanbul'a geldim Bu da benim Risale-i Nur'u ve onun gayretli talebelerini daha yakından tanımam için çok iyi bir fırsat oldu. Onların örnek ahlâklarına ve Müslüman ümmeti için halis duygularına şahit oldum. Kanaatimce bütün dünyanın onlardan öğrenecekleri çok şey var.

Risale-i Nur'un Gayretli talebeleri...

Siz bu eserleri kendi imanımızı kurtarmak için okudunuz. Fakat daha sonra başkalarının imanlarının kurtulmasına birer vesile oldunuz.

Bediüzzaman'ın yakın talebeleri ölümünden sonra ümitsizliğe kapılmadılar çünkü ellerinde Risale-i Nur vardı. Bilakis onlar tebliğ için maddi ve manevî gayretlerini artırdılar. Elhamdulillah şahit olduğumuz gibi bu gayretler bugün de devam ediyor.

Risale-i Nur'u gerçekten Türkiye'de ve dünyada yaydınız. Hizmetiniz Bangladeş'e kadar ulaştı burada çok güzel bir kabul gördü. Pek çok kişi benim gibi Nur'un hayat boyu bir talebesi haline geldi. Bu vazife çok yüce ve nebevî bir vazifedir.

Biz Türkiye'yi Risale-i Nur ve Üstad'dan dolayı seviyoruz. Sizlere, bu güzel Türkiye'ye, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'na dua ediyoruz. Bitirmeden önce sizlere bir müjde vermek istiyorum.

Şubat 2018'de bu vakıf ile Bangladeş'te 1. Uluslararası Nursî Sempozyumu'nu düzenleyeceğiz inşallah.



RİSALE-İ NUR TÜRKİYE'DE DOĞDU FAKAT BİR GÜNEŞ GİBİ YERYÜZÜNÜ VE UFUKLARI SARDI

Dr. Mamoun Fariz Jarrar, ÜRDÜN

BEDİÜZZAMAN; OSMANLI, İSLÂM âlemi ve dünya da vuku bulan tehlikeleri değişimlerin, bir öğretmen, bir esir, bir vaiz ve Daru'l Hikmeti'l İslâmiye azası kimlikleriyle bir şahidi idi. Allah-u Teâlâ'nın kendisine bahsettiği dehası, zekâsı nur ve ilmi ile kader-i ilahi Üstadı sanki bu asır için hazırlıyordu. Cenâb-ı Hak şair-i islâmiyenin zorla ortadan kaldırıldığı ve iman nurlarının unutulmaya yüz tuttuğu, İslâmın tekrar garip olduğu bir dönemde Üstada bu karanlıkları nurlandıracak Risale-i Nurları ikram etti.

Risale-i Nur Türkiye de doğdu fakat bir güneş gibi yeryüzünü ve ufukları sardı.

İşte bizler buraya dünyanın farklı bölgelerinden gelerek farklı olan dillerimiz ile Kur'ân'ın ve sünnet-i seniyyenin nurlarını Risale-i Nurlardan buluyoruz.

Risale-i Nur belli bir zamanın şartlarına münhasır olmadığı gibi belli olaylara karşı da bir tepki de değildir, aksine Risale-i Nur Kur'ân-ı manzur olan kâinat kitabının tefekkürü ve Kur'ân-ı mes-tur olan Kur'ân-ı Kerim'in tedebbürü ve Kur'ân-ı nâtık olan Resul-i Ekrem (s.a.v) ile yaşamanın bir meyvesidir.

Burada toplanmamız bizlere sorumluluk yük-lüyor ve bir de emanet tevdi ediyor ki o da her kim Risale-i Nurlar ile iman halâvetini tadarsa başkalarının da bundan istifade etmesine gayret göstermeli ve her kim ki Risale-i Nurlardaki o şuur ile bilinçlenirse saati hareketlendiren bir zemberek gibi içinde yaşadığı sosyal bünyeyi harekete geçirmelidir.





İZLENİMLER



Dr. Ali Adan Ali, Umma Üniversitesi, KENYA

ALLAH'A HAMD OLSUN SALAT ve selam onun Apeygamberi Hazreti Muhammed'e onun al ve ashabına olsun. Hepinizi Ümme Üniversitesi rektör yardımcısı Muhammed Kerem ve diğer kardeşlerimiz adına selamlıyorum.

İlim adamlarının bu uluslararası toplantısına katılma fırsatını bana bahsettiği için Allah'a şükrediyorum ve de toplantıyı düzenleyen İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nı yürekten selamlıyorum. Konferansın başlığı dünyanın bugün yaşadığı sıkıntıları göz önüne alınca çok uygun düşüyor. İslâm hepimize ihlâs, sabır ve ümit ile hareket etmemizi emrediyor. Hepimizin bildiği bir hadisi size hatırlatmak istiyorum "İnsanların en hayırlısı başkalarına faydalı olandır."

Dünya bugün kan ağlıyor çünkü ona önderlik edecekler ve müsbet hareket edecekler yok. Said



Nursî Hazretleri bildiğiniz gibi 20. Lema'da şöyle diyor "Müsbet hareket etmektir ki yani kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek. Başka mesleklerin adâveti ve başkalarının tenkîsi, onun fikrine ve ilmine müdahale etmesin, onlarla meşgul olmasın."

Hanımlar ve beyler Kur'ân ve sünnetin hayatımızı, bakış açımızı, kişiliğimizi ve amellerimizi etkilemesine ve şekillendirmesine acil bir ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak bu şekilde Hazreti Peygamberin yaptığı gibi Müslümanlar insanlar için barış ve huzur için yaşamış olabilirler.

Son olarak Allah'tan bütün amellerimizi insanlar için müsbet ve hayırlı olmasını niyaz ederim.



Dr. Amâni Lubis, ENDONEZYA

ALLAH'A HAMD-U SENALAR olsunki İstanbul İlim ve Kültür Vakfına Üstad Bediüzzaman anısına böyle güzel bir sempozyumu başarıyla gerçekleştirmeyi nasip etti.

Bizler İslâm âleminin müfekkiri olarak Üstad Bediüzzaman'ın bundan yüz sene evvel kaleme aldığı ve bir çok konuyu müştemil tükenmez bir kaynak olan Risale-i Nur'dan kana kana içmemize vesile olacak böyle sempozyumların düzenlenmesine cidden müştakız. Bu risaleler ki bizden epey uzak bir zamanda yazılmasına rağmen hâlâ bizimle yaşıyor ve sorunlarımızı nasıl çözeceğimiz konusunda bizleri aydınlatıyor ve sanki müellifi hâlâ bizimle yaşıyor.

Bizler İslâm ümmetinin ve insanlığın ihyâsı ve tamiri konusunda çok daha fazla gayret ve çaba içinde olmalıyız.

Müminlerde nifak ve şikâkin, kin ve adavete sebebiyet veren tarafgirlik ve inad ve hasedin hakikatça ve hikmetçe ve insaniyeti kübrâ olan İslâmiyetçe ve hayat-ı şahsiyece ve hayat-ı içtimaiyece ve hayat-ı manevîyece çirkin ve merduddur, muzır ve zulümdür ve hayat-ı beşeriye için zehirdir. Müsbet hareketin mühim vesileleri müslim ve gayr-ı Müslimlere İslâmiyetin insanlık için itidal dini olduğunu aşırılık ve öfkeden uzak olduğu hakikatini göstermektir. Bu da dinî hizmetler ve yeni nesillerin düşünce, fikir ve metod olarak İslâmi terbiye ile yetiştirilmesidir. Bu sayede vatana ve topluma faydalı olacak bireyler netice veren bir hayat tarzı meydana gelir.

Son olarak Türkiye Devleti ve toplumuna bu güzel misafirperverliklerinden dolayı şükranlarımı takdim ediyorum

Muhammed Kemaluddin, BANGLADEŞ

SEMPOZYUM BENİM için çok önemli ve güzel bir hatıra oldu. İlk defa bir çalışma haftası ve sempozyum programına katıldım. Sempozyum açılışı ve konuşmaları 1 Ekim Pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Program Kur'an tilaveti ve İstiklal Marşıyla başladı. Bediüzzaman Said Nursî hakkında kısa bir film izledik. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen filozoflar ve Risale-i Nur talebeleri kıymetli ve bilgilendirici konuşmalar yaptılar. Açılıştan sonra Boğaz Turu, yemek ve kültürel programa katıldım. Burada Risale-i Nur talebeleri ve araştırmacılarla bir araya gelerek Risale-i Nur hakkında fikir alışverişinde bulunduk.

2 ve 3 Ekim'de müsbet hareket hakkında yüzden fazla makale üç dilde Arapça, İngilizce ve Türkçe olarak sunuldu. Benim konum ise "Ümmetin Terakkisinde Bediüzzaman Said Nursî'nin Eğitim Düşüncesi" idi. Sempozyumun en etkileyici kısmı lisansüstü çalışmalarda Risale-i Nur hakkında akademik araştırmaydı ve 25-29 Eylül tarihlerinde gerçekleşti. Nijerya, Kamboçya, Brezilya, Endonezya, Malezya, Pakistan, Bangladeş ve Türkiye'den gelen 16 katılımcı vardı. Bunlar



makale özetlerini gönderip daha sonra sunumlarını yaptılar.

Çalışma Haftası programında pekçok akademisyen konuşma yaptı. Bunlardan bazıları Prof. Dr. İsmail Latif Hacinebioğlu, Prof. Dr. Colin Turner, Dr. Mashed Turner, Prof. Dr. Alpaslan Açıkgenç, Dr. Ahmet Yıldız ve Ensar Nişancı'ydı. Konuşma konuları: Bediüzzaman'ın Entellektüel Tarihçe-i Hayatı, Risale-i Nur metodolojisi, Kur'an metodolojisi, Risale-i Nur'daki mevzular, Risale-i Nur'un içtimai vechesi, geçmişten günümüze tartışmalı mevzular, Risale-i Nur'dan metin incelemeleri. Daha sonra Rüstem Paşa Medresesi'ni ve Risale-i Nur'un telif mekanları Isparta ve Barla'yı ziyaret ettik. Çalışma haftasının son oturumunu Barla'da Risale-i Nur okuyarak tamamladık. Üstad'ın talebelerinin bulunduğu kabristanı ziyaret ederek onlara birer Fatiha okuduk.

Fatih Çınar, FRANSA

RİSALE-İ NUR HAKKINDAKİ akademik çalışma haftası ve akabindeki sempozyum çok bereketliydi. Çalışma haftasında şahsen Risale-i Nur'u okumak ve araştırma yapma metodolojileri konusunda çok şey öğrendim. Seminerlerde akademisyenler Risale-i Nur Külliyyatı'na eleştirel yaklaşımın önemini vurguladılar. Bence bu konu özellikle Risale-i Nur hakkında çalışma yapmak isteyenler için çok önemli. Colin Turner'ın çok güzel açıkladığı gibi zannedilenin aksine eleştirel düşünmek olumsuz değil fakat belli kriterlerle düşündürmektir. Bu hafta boyunca Risale-i Nur hakkında araştırma yapan farklı kişilerin görüşlerini dinledik. Araştırmacıların farklı uzmanlık alanları bize farklı açılardan Risale-i Nur'a bakma imkânı tanıdı: siyasal bilgiler, sosyoloji, hukuk vb. Daha sonra Metin Karabaşoğlu ile tanışma ve yazar olarak tecrübelerini dinleme fırsatı bulduk. Sempozyumla ilgili olarak dünyanın farklı yerlerinden akademisyenleri dinledik. Nursî tarafından geliştirilen müsbet hareket kavramından anladıklarını pay-



laştılar. Bu yöntemin kendi ulusal çerçeveleri için öneminden şahsen bahsetmeleri çok mühimdi. Ayrıca lisansüstü öğrenciler konferansında bir sunum yapma imkânı bulduk. Hocalarımızın yorum ve eleştirileri Risale-i Nur çalışmalarına devam etmek isteyenler için çok teşvik ediciydi. Sonuç olarak bu tür bir organizasyonun Risale-i Nur'un anlaşılması için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Külliyyatın akademik olmayan ve hassaten manevî terbiye için okunabildiğini unutmadan bu çeşit akademik okumaların da önemli olduğunu fark etmeliyiz.

Dr. Hafız Abdulğani, Lahor, PAKİSTAN

ÇALIŞMA HAFTASI ve 8. Lisansüstü Konferansı'nın her aşamasındaki profesyonellik beni şaşırttı. Katılımcılardan birisi olmaktan dolayı şeref duydum ve bu şahane etkinlik için harcanan fikir ve planlama beni daha da derin bir biçimde etkiledi. Bu konferans benim Risale-i Nur hakkındaki bilgi ve anlayışımı ciddi geliştirdi. Dersler ilgi çekici olmakla beraber katılımcıların sordukları sorular tüm konferansın tatlı havasına adeta birer şahit oldular. Tüm oturumları ilgi çekici bulmakla beraber bence çalışma haftasının en güzel kısmı araştırma becerilerinin ve özet yazmanın pratik yapıldığı kısımdı. İsmail Latif Hoca Risale-i



Nur hakkında araştırma yapmak için gerekli analitik becerileri geliştirmek için tüm gayretini gösterdi. 8. Lisansüstü Konferansı Risale-i Nur'un akademik bir çalışması olsa da Risale-i Nur'a manevî bağımızı güçlendirdi. Isparta ve Barla gezisi manevî bir seyahat gibiydi. Oradaki heyecanımız unutulmayacak. Barla'da Üstad Nursî'nin yanında Risale-i Nur okuduğumuzu hissettik.



Fertiana Santy, FRANSA

RİSALE-İ NUR KONULU çalışma haftasına katılmak ve 11. Bediüzzaman Sempozyumu'nda tebliğimi sunmak için davet edildiğimi ilk öğrendiğimde çok mutlu oldum. Benim resmi olarak dinî bir eğitimim veya Risale-i Nur hakkında yeterli bilgim yoktu. Benim çalışma alanım daha çok siyaset, kamu yönetimi ve sosyoloji üzerinedi. Çalışma haftası program başlamadan yaklaşık altı hafta önce Said Nursî ve Risale-i Nur'u tanıdım. Mekke'de İslâm Âlemi Birliği'nden bir arkadaşım beni bu harika zat ve onun eserleriyle tanıştırdı. O zaman araştırmaya başladım ve mesela Besmele'nin tefekkürü tefsirinden çok etkilendim. Bu sadece bir teori değil. Bu meleküttaki ve âti-dekilerin bir tefsiri.



Aishatu Kumo, Kuala Lumpur, MALEZYA

BEN BİRKAÇ ULUSLARARASI konferans ve seminare katıldım ama Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu farklıydı. Dünyanın dört bir tarafından farklı kültürlerden Müslümanlar'ın bir buluşmasıydı ve bazı gayri Müslim katılımcılar da mevcuttu. Ama özellikle bana farklı bir memnuniyet yaşattı. Malezya'dan katılan bir Nijerya vatan daşı olarak İslâm kardeşliğinin hakiki manasını hissetmemi, anlamamı ve kavramamı sağladı.

Bu sempozyum, Müslümanlar'a Risale-i Nur yoluyla bazı mühim sorunlarını konuşup tartışmaları ve alternatif çözüm önerileri bulmaları için bir fırsat sağladı. Bana göre buradaki ortam herhangi bir uluslararası sempozyum veya konferansın çok ötesindeydi. Burada başka uluslararası konferanslarda çok nadir rastlanan manevî unsurlar vardı.

Bir hanım olarak benden büyük hanımların ne kadar aktif ve şevkli olduğunu gördüğümde kendimden utandım ve ne kadar tembel olduğumu düşündüm. Sonra anladım ki bu Risale-i Nur'un bir etkisidir. Sonra kendi memleketim olan Nijerya'yı hatırladım ve maalesef orada bu tür etkinlik-



lere büyük hanımların ne kadar nadir katıldığını düşündüm.

Son olarak çalışma haftasından uluslararası sempozyuma kadar bütün hafta çok güzel ve iyi organize edilmişti. Tüm katılımcılar şerefle karşılandı.

Teşekkürlerimiz İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'na ve oradaki ekibe. Allah onlara bereket ve hidayet versin, yaptıkları iyi işlere devam etmeleri için onlara hikmet ve cesaret versin. Bizim de kendi memleketlerimizde böyle sempozyumlar olması için dua ediyoruz.

Dr. Nur Sakeenah Thomas, Al Buhari Üniversitesi, MALEZYA

HAYAT BİR MEKTEPTİR muhabbet ise kuvvettir. Bunlar Hutbe-i Şamiye hakkında yapmış olduğum doktora araştırmam sırasında bulduğum iki kinayedir. Bu çok güzel yolculukta Bediüzzaman kalplerimizi Kur'an'dan bir ayet ile ittihad ettiriyor: "Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin." Bu ayet bizlere rahmeti sonsuz olan Allah'a güvenmemizi emrediyor.

Doktora çalışmam sırasında beni Risale-i Nur'la tanıştırdığı için Allah'a şükrediyorum. Risale-i Nur beni Kur'an ve sünnete getiren bir fener oldu. Bediüzzaman bizlerin Kur'an'ın talebeleri olduğumuzu belirtir ve der ki:

Kur'an sönmez ve söndürülmez bir güneştir, hususi bir rahmettir, hakiki rehberdir Şifa ondadır, Kut ve kuvvet ondadır.

Doktoramı tamamladıktan sonra farkettim ki hayat yolculuğu devam ediyor bitmiyor. Allah için öğrenmeye ve sevmeye devam ediyoruz çünkü hayat bir mekteptir. Süratimizi kesmeden devam ettiriyoruz çünkü Allah nihayetsiz muhabbetiyle bizlere kuvvet bahşediyor. Çünkü muhabbet kuvvettir.

Allah bizi muhabbetinden ayırmasın. Çünkü Allah'ı seven onun rahmetinden ümidini hiç bir zaman kesmez. Çok teşekkür ederim.



BUGÜN İSLÂM ÂLEMİNİN hayatî ve uzun süreli çatışmalarla karşı karşıya kaldığı bir zamanda burada müsbet hareket ve bunun sosyal hayatta verimli bir şekilde uygulanabilmesi ile ilgili bu çalışma gerçekten İslâm âleminin en önemli meselelerinden birisidir. Kur'an tefsiri ile ilgili çalışan bir ilim adamı olarak bu sempozyumda benim özellikle ilgilendiğim Kur'an ve Sünnet rehberliğine yapılan vurgudur.

Bediüzzaman'ın İşârât-ül İ'câz tefsirinde dediği gibi Kur'ân "şu âlem-i insaniyetin mürebbîsi ve insaniyet-i kübrâ olan İslâmiyetin mâ ve ziyâsıdır." Bu söz sosyal hayattaki din, siyaset, iktisat, kültür, hukuk ve diğer alanlar gibi her bir uygulamada bir mihenk taşı olmalıdır. Benim kanaatime göre Bediüzzaman'ın eserleri günümüz İslâm düşüncesi için en önemli yol göstericilerden birisidir. Risale-i Nur'u bizzat okuduğumda İslâm'ın ana kaynaklarına dayanan imanla, bu imanın hakikate tatbiki arasındaki ilişki hususunda eşsiz bir yaklaşıma sahip olduğunu görüyorum. İslâm'daki ibadetin gerçek manasını açıklarken Bediüzzaman sadece dini vazifelerin yapılmasından bahsetmez



sosyal hayattaki hareketlerimizin de ilahî emir ve yasakların tatbiki olduğunu söyler. Bu yüzden Allah'a gerçekten itaat yani ibadet etmek ancak insanın dünya ile olan muamelâtında ilahî kanunları takip etmesiyle mümkündür. Yani buradaki temel mesele ameldir.

Kuvvetle ümitvarım ki bu sempozyum Kur'ân ve sünnetin doğru anlaşılması ile Müslümanların yaşadıkları modern sorunlara daha çok çözüm ve cevap sunacaktır. Yüce Allah onun yoluna yaptığı-mız salih amelleri kabul buyursun. Amin.



KUR'ÂN VE SÜNNET

REHBERLİĞİNDE BİR İMAN HİZMETİ

MÜSBET HAREKET

1-3 EKİM 2017 İSTANBUL

المؤتمر العالمي لدراسة الرسالة
 العمل الإيجابي البناء
 القرآن الكريم والسنة النبوية
 في ضوء: 1-3 أكتوبر 2017

WITH SERVICE THROUGH
 THE GUIDANCE OF THE
 QUR'AN AND SUNNAH:
 POSITIVE ACTION
 OCTOBER 2017 - ISTANBUL

Açılış
 1 Ekim Pazar
 (10:30 - 14:30)

Oturumlar
 2-3 Ekim Pazartesi - Salı
 (09:30 - 18:00)



ULUSLARARASI BEDİÜZZAMAN SEMPOZYUMU
 International Bediuzzaman Symposium المؤتمر العالمي لدراسة الرسالة

KUR'ÂN VE SÜNNET

REHBERLİĞİNDE BİR İMAN HİZMETİ

MÜSBET HAREKET

1-3 EKİM 2017 İSTANBUL

المؤتمر العالمي لدراسة الرسالة
 العمل الإيجابي البناء
 في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية
 (إستنبول: 1-3 أكتوبر 2017)

Oturumlar
 2-3 Ekim Pazartesi - Salı
 (09:30 - 18:00)

TOPKAPI ERESİN HOTEL

ISTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFI
 THE ISLAMIC FOUNDATION FOR SCIENCE AND CULTURE
 مؤسسة إسماعيل بن خلفان للثقافة والحجور



www.iikv.org
 #MusbetHareket

المؤتمر العالمي لدراسة الرسالة
 العمل الإيجابي البناء
 في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية
 (إستنبول: 1-3 أكتوبر 2017)

Yakın tarihimizde, özünü ve ruhunu Kur'ani kavramların oluşturduğu medeniyet dilimizi devam ettirmeyi ve yeniden kurmayı başaran tek mütefakkir var:
Bediüzzaman.

YUSUF KAPLAN

المفكر الوحيد الذي نجح في تكوين معانيه ذات أصل قرآني بروح قرآنية، وحافظ على استمرار لغة حضارنا وأعاد بناؤها في تاريخها الحديث هو: بدیع الزمان.

يوسف Kaplan

Nursi is the only intellectual who was able to reform our civilizational language based on the Qur'anic concepts.

YUSUF KAPLAN





Yılları
1927-1934

Barla'da geçirdiğim yıllar,
hayatımın en mesut yıllarıdır."
Bedrettinhan İsmail Nuri

Bir yıl da, bütün şüphelerim açıp açığı bir gördü buldu.
Kasık'ta Nor'un mucuru.
Onu takip eden yıllarda bu gün geldi, topuğu bir
tümü meşru salınır oldu.
Orada bir dağ tepesinde, bir ağaç altında, bir deniz kenarında yatan
evler, çarşılar, çarşılara yakınlar, diyet bir yamaçta yerleşti.
Bir ok, bir dekte, bulducaz evde bir evde çarşıya yakınlar buldu.
Kendilerine mabuta kaplan kızılları bir kızılları, bir bulducaz.
nişabı tek tek elle yazıldı, gün geçtikçe yazıldı.
O yıllarda Barla ve onu çevresinde part oldu, gürültü gürültü.
değer eldar yazıldı.
Barla yılan bedrettinhan'ın en mesut yılı, Barla köhler de
omun en salık dördüncü.

"İnkılabın temel taşları sağlanırsa gerek"

1927

Barla'da...

**"Bu edebiyatın
erikine ilacacı"**

1932

Barla'da...

ANI DEFTERİNDEN



BUGÜN HER ZAMANKİNDEN daha heyecanlıydik. Çocuklarla erkenden kalktık. Heyecanlı bir şekilde yola koyulduk. Sempozyuma gidiyorduk.

Sungur Abi'nin tabiri ile:

"NURUN BAYRAMINA ŞÜKÜRLER OLSUN AL-LAH'IM"



MERHABA;

Bu organizasyona öncülük eden İİKV'nin gayretli temsilcileri ve sayın katılımcılarına en içten muhabbet ve sevgilerimle.

Bir kez daha duyduk ve gördük ki, müsbet hareket ve Kur'ânî tarza olan ihtiyaç her geçen gün şiddetle kendisine duyulan özlemi dünyanın muhtelif yerlerinde özellikle İslâm âlemine yönelik toplu saldırı ve İslâmfobi tarzı organizasyonlarla müslümanları canından bezdirmektedir.

Ümmet olarak toplu harekete geçemeyişimizin ve benlik hissinden dolayı bir araya gelemeyişimizin acı faturası olan bu durumlardan acilen kurtulmak için müsbet hareketin en önemli lâzımı ve elzemi olan ittihad-ı İslâm'ın bir an önce hayal ve fikirten çıkıp ete kemiğe bürünmesi bir an önce kurulmasıdır.

Dünyanın her tarafında birçok çözüm teorisi üretilmektedir. Fakat maalesef fiiliyat sahasında geri kalınmaktadır. Bize en evvel lâzım olan ümmetin bu zulümlere karşı tepki olarak birliğini muhafaza etmesi ve bir araya acil gelmesidir.

Yaptığınız organizasyon için ayrıca şükranlarımı sunarım.

Ali Numan Güvenç



MÜSBET HAREKET SEMPOZYUMU ÜZERİNE...

Müsbet hareket inşallah kalplerde doğru İslâmiyet'le inancı, akıllarda Kur'ân ve Sünnete dayalı tevhidî, içtimaî hayatta ittihad-ı İslâma vesile olacak İslâm'ı doğru yaşamaya vesile olacaktır.

Bu vesile ile sempozyuma emeği geçen İİKV ve Barla Platformu'na ve diğer kurucu ve kuruluşlara teşekkür ederim. Allah daha iyi ve daha güzellerini yapmayı hem bizim ülkemize, hem de diğer ülkelere nasip etsin.

Yrd. Doç. Dr. Ali Kuyaksil

KUR'ÂN VE SÜNNET ışığında, ömrünü adayan, giymeden, içmeden sadece ilim yaymak amacıyla hayatını bahşeden 20.yy'ın büyük âlimi Said-i Nursî'ye sevgiyle rahmet okuyorum.

Onun bir tek dileği vardı. "Bir medreseye sahip olup orada imanı kurtarabilmek ve Kur'ân'ın mesajlarını yaymaktı." Görüyoruz ki; Allah-u Teâla ona ölümünden sonra dünyanın her noktasında milyonlarca medrese nasip eylemiştir.

Yüce Allah "اِقْرَأْ" ikra, oku diyor. Bizler ısrarla dinliyoruz. Rabbim okuyan ve anlayanlardan eylesin inşallah.

Selam ve dua ile...

Hattat Mehmet Han Akan



ESSELAMÜ ALEYKÜM ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ebeden Daimen.

Uluslararası organizasyon tertip ettiğiniz için Allah (c.c.) sizden razı olsun. Uluslararası bu sempozyumu her sene veya altı ayda bir olması duasıyla.

Çünkü şahs-ı manevî oluşturuyor. Mümin ve Müslümanların imanına kuvvet veriyor.

Böyle güzel ve harika, mükemmel bir hizmet varmış diye dayanak ve sevinç oluyor.

Selamlar ve dualar.



BURSA'DA YAŞAYAN YÜZ bin Yozgatlılar adına bu muhteşem organizasyonu yapanlara, emeği geçenlere minnet ve şükranlarımı arz ediyorum.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin cihan şümül hizmetlerini burada görmek, yaşamak ve tatmak ayrı bir zevk ve haz vermiştir.

Siyasetten uzak, ilmî ve bilimsel çalışmaya kaynak olması ve eserleriyle insanlığı aydınlatması ve yol göstermesi, bu zamanın insanları olarak ihtiyacımız ve zaruriyetlerimizden olarak kabul ediyorum.

Saygı ve sevgilerimle...

Ahmet Aslan / Bursa Yozgatlılar Başkanı

BEDİÜZZAMAN SEMPOZYUMU'NA ilk kez geliyorum.

Çok duygulandım. Üstadımın ruhu bu salonda hazır olduğuna inanıyorum. "Açtığımız, başlattığımız bu Kur'ân hizmetini; Üstad'ın talebeleri devam ettirecekler, bizde kabrimizden seyredeceğiz." Sözünün tahakkukunu gördüm.

Üstadım, rahat yat. Talebelerin hizmetini devam ettiriyorlar. Bizleri Üstad'a talebe, Resulullah'a ümmet, kendine kul kabul etsin Rabbim.

Ali Özdemir / Aksaray

ESSELAMÜ ALEYKÜM;

Bu zor akademik organizasyonların daha sık yapılması, araştırılması, küresel ölçekte bu manaların tartışılması olumlu neticeler vereceğini düşünüyorum.

Tertip komitesine teşekkürler.

Uzman Fuat Yolcu

AZİZ, SİDDİK, SEBATKAR, gayretli, hamiyetli, fedakar, Nur talebeleri;

Allah sizlerden ebeden razı olsun. Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin akademik anlamda incelenmesi bizlere ayrı bir şevk veriyor. Biz üniversiteli talebeler olarak Üstadımızın mahiyetinin farkında olmakla beraber, dünya çapındaki fütühatını görmek ayrı bir anlam ifade ediyor.

Bu çalışmalarınızın devamını her defasında muhabbetle bekliyoruz.

El Bâki Hüvel Bâki

Sabahattin Zaim Üniversitesi Tefekkür Atölyesi Topluluğu

SEMPOZYUM ORGANİZASYONUNDA maddi manevî emeği bulunan kıymetli Nur talebeleri,

Bu organizasyonların benim âlemimde açtığı ufuk ciheti, hem dünya sahasındaki Risale-i Nur ile iştigal eden ve dava edinen Nur talebelerini görmek, tanışmak, dinlemekten kuvvet aldığımı, şevk aldığımı ve bunun benim içimde büyük bir şahs-ı manevînin cisimlenmişini somut olarak görmek ile yepyeni bir ruh ile daima hizmet ruhumu beslediğini görüyorum.

Allah razı olsun.

Daha nice ihlâs ve muvaffakiyet ile güzel çalışmalara.

Ayşe Kurt / Denizli

İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR Vakfı, çok büyük gayretler sonucu gençlerin gözlerini açarak ve onların ellerinden tutarak gençleri emin bir şekilde daru's-selâma ulaştırmaktadır. Bu ilmî sempozyumlar Risale-i Nur'un tazammun ettiği değerlerin tatbiki hüviyetinde muazzam gayretlerdir.

Prof: Adnan Khatabteh / Yermuk Üniversitesi, Ürdün

ELHAMDULİLLAHİ RABBİL ALEMİN

Bu çok harika sempozyum bugüne kadar katıldıklarımın en iyisi. Nursî'nin çalışmalarını derslerimde ve öğrencilerime tanıtacağım. Bediüzzaman Said Nursî büyük bir âlimdir ki onun çalışmaları üzerinde dünyada çalışılmalı ve ayrıştırılmalı. Allah herkesten ve Nur Talebelerinden razı olsun.

Prof. Mashad Saif / Jakarta- Azzahra Üniversitesi Rektör Yardımcısı

BU SEMPOZYUMUN konusunu "Müsbet Hareket" olarak belirtmeniz çok güzel oldu. Bu vesileyle teşekkür ediyorum. Rabbim muvaffakiyetler ihсан eylesin ve bizi Kur'ân ile Rasûlullah'ın bu asırdaki tercümanı Risale-i Nurlara hakiki talebe eylesin. Bunlara ilaveten bu sempozyumların daha fazla kitlelere duyurulması için TV'lerde reklam edilmesini rica ederim.

İmam Hatip 15 Temmuz Gazisi

Hafız Emre Sessiz

ESSELAMÜ ALEYKÜM

Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu alem-i İslâm'da tüm Müslümanların ittihadına, ehl-i imanın hususan Risale-i Nur talebelerinin vahdetine vesile olmasını Rabb-i Rahimimizden niyaz ediyorum.

Recep Sivri / Sincan-Ankara



BASINDAN



TELEVİZYON KANALLARI



120 TEBLİĞ TARTIŞILACAK
SEMPOZYUMA 30 ÜLKEDEN 200 AKADEMİSYEN KATILIYOR

GÜNE BAKIŞ



11. Bediüzzaman Sempozyumu

1-3 EKİM TARİHLERİNDE İSTANBUL'DA DÜZENLENECEK

Euro 4.199 SON DAKİKA



23:40 KURDI 4.1992 SON Dakika İBRAHİM SALMAN AKSU VE DAYILARI MİHİRAT



11. RİSALE-İ NUR SEMPOZYUMU



11. SEMPOZYUMA RİSALE-İ NUR A NAVNETEWYİ

Ji 40 welatan nêzi 600 akademîsyen dê beşdar bibin

19:56



الأخبار
أكاديميون من مختلف أنحاء العالم يشاركون في ندوة باسطنبول حول الإسلام
بغداد حول وضع مطاري أربيل والسليمانية TRT
16:23 KSA



TRT HABER
CANLI

▶ SAID YÜCE / AK PARTİ İSPARTA MİLLETVEKİLİ

11. ULUSLARARASI BEDİÜZZAMAN SEMPOZYUMU

3 gün süren sempozyumun sonuç bildirgesinde birlik vurgusu yapıldı

\$3,5733 ZLİ 25 • MERSİN 30 • KAHRAMANMARAŞ 29 • ESKİŞEHİR 20 • TRABZON 21 • ORDU



▶ CANAN YENER RECBER

N VE SÜNNET

ĞİNDE BİR İMAN HİZMETİ

BET HAREKET

1-3 EKİM 2017 İSTANBUL

Oturumlar

2-3 Ekim Pazartesi - Salı

(09:00 - 18:00)



ULUS
Internat

KUR'ÂN

REHBERLİĞİ

MÜSBE

1-3

Açılış

1 Ekim Pazar
(10:30 - 14:30)

HALIÇ KONGRE MERKEZİ



İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ



FOTOĞRAFLARLA SEMPOZYUM

ULUSLARARASI BEDÜZZAMAN SEMPOZYUMU
International Bediuzzaman Symposium

N VE SÜNNET
ĞİNDE BİR İMAN HİZMETİ

BRET HAREKET

1-3 EKİM 2017 İSTANBUL



İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFI
THE ISTANBUL FOUNDATION FOR SCIENCE AND CULTURE
مؤسسة إلم و ثقافة و العلوم



Oturumlar

2-3 Ekim Pazar-Salı
(09:30 - 18:00)

بشر الحلي الذي نشر رسالة غير
العمل الايجابي
في عهد القرون الكريمة والسنة النبوية
(الرسالة: 1-3 أكتوبر 2017)



Bu güzel davranış ancak sabretmelerle kavranabilir.
Buna ancak (hayırdan ve olgunluktan)
büyük gayr olmaları kavranabilir.



15 Temmuz Sergisi....



Sempozyumun 1. gününden...



Sempozyumun 1. gününden...



Sempozyumun 1. gününden...



Sempozyumun 1. günü yat gezisi...



Sempozyumun 1. günü gala yemeği...



Sempozyumun 2. ve 3. günlerinden oturumlar...



Sempozyumun 2. ve 3. günlerinden oturumlar...



Sempozyumun 2. ve 3. günlerinden oturumlar...



Sempozyumun 2. ve 3. günlerinden oturumlar...



İnternet dünyasında yeni bir soluk

BARLA PLATFORMU



İman hakikatlerinden günümüz insanının hayatına yansıyan güzellikler, bir internet sitesinde güncel olarak okuyucularla buluşuyor.

Barla Platformu tarafından hazırlanan sitede, Risale-i Nur'un hakikatleri, bir tür uygulamalı "yaşama sanatının" örnekleri olarak yer alıyor.

Bu sitede hergün yeni birşeyler bulacaksınız. Ve bu sitede bulacaklarınız, Kur'an ve Sünnet rehberliğinde yaşama şevkinizi kamçılacaktır.